



bij Open Deur 11, november 2022

In gesprek over 'Schoenen'

Schoenen, we zien ze dagelijks om ons heen. Omdat we ze zelf dragen, omdat anderen ze dragen. Sommigen hebben kasten vol, anderen houden het bij een enkel paar. Ook in de Bijbel wordt over schoenen gesproken. Alle reden om een nummer aan dit thema te wijden.

Om te beginnen

- Wat roept dit nummer bij u op (aan gedachten, woorden, gevoelens, beelden, enz.)?
- Heeft u thuis veel schoenen?
- Er zijn nogal wat spreekwoorden met schoenen erin. Wat vindt u een leuk spreekwoord waarin schoenen voorkomen?
- Zijn er schoenen waar u een speciale herinnering aan heeft en die u misschien wel bewaard heeft (eerste kinderschoentje, trouwschoenen, enz.)?

Schoenen nader bekeken

- Van wat voor soort schoenen houdt u? Waarom?
- Draagt u graag schoenen of juist liever niet? Sommige mensen lopen juist buiten graag zonder schoenen. Vindt u dat prettig?
- Hebt u 'makkelijke' voeten en past u snel schoenen of kost dat juist vaak veel moeite?

Het openingsartikel van deze *Open Deur* (pag. 2) heeft als titel 'Schoenen zeggen alles'. *Aan schoenen kun je veel aflezen over de drager. Loop je veel, ben je rijk, leef je op straat, ben je modebewust ...*

- Kijk eens naar de schoenen die u nu aanheeft. Wat zeggen ze over u?
- Kijk nu eens naar de schoenen van uw buurman/buurvrouw. Wat zeggen de schoenen volgens u over hem/haar?

In andermans schoenen staan

- Op pag. 6 gaat het over in andermans schoenen staan. In wiens schoenen zou u wel eens willen staan en waarom? En in wiens schoenen zou u juist niet graag staan?
- Remy Jacobs schrijft in dit artikel *ieder moet zijn eigen schoenen dragen. Iedereen moet zijn eigen levenspad lopen* (pag. 7). Bent u het daarmee eens? Kunt u dat toelichten?
- In het artikel wordt gesproken over ultieme navolging van Christus als bereidheid om in de schoenen van een ander te gaan staan. Kan dat überhaupt volgens u? En ziet u dit ook als de ultieme navolging van Christus? Of is dat voor u anders?

Schoenen in de Bijbel

- Voeten en schoenen komen in de Bijbel best vaak voor. Welk bijbelverhaal met daarin schoen(en)/voeten(en) spreekt u in het bijzonder aan?
- Op pag. 10 wordt gesproken over Mozes die zijn schoenen uittrekt als teken van heiligheid (Exodus 3). Jozua doet dat ook (Jozua 5:13-15):

Toen Jozua enige tijd later in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: 'Hoor je bij ons of bij de vijand?' De man antwoordde: 'Bij geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier.' Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem: 'Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij?' De aanvoerder van het leger van de HEER zei tegen Jozua: 'Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.' Jozua deed wat hem bevolen was.

- Doet u uw schoenen wel eens uit als teken van respect? Waarom wel/niet?
- Doet u uw schoenen uit als u uw huis binnenkomt? Waarom wel/niet?
- Doet u uw schoenen uit als u bij anderen binnenkomt? Waarom wel/niet?
- In moskeeën doen mensen als zij gaan bidden hun schoenen uit. Welke gebruiken in uw kerk herinneren aan Gods heiligheid?

Gedragen worden door God

Misschien kent u het gedicht *Voetstappen in het zand*:

*Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.*

*We liepen samen het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.*

*Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.*

*Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.*

*Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad ..."*

De Heer keek toen vol liefde mij aan,

en antwoordde op mijn vragen:

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen ..."

- Hebt u dit gedicht weleens ontvangen van iemand toen u het moeilijk had? Zo ja, wat deed dit met u?
- Hebt u dit gedicht wel eens gestuurd naar iemand? Waarom (niet)?
- Herkent u de boodschap van dit gedicht, dat God iemand in moeilijke tijden draagt, vanuit uw eigen leven? Wilt u daar iets over vertellen?
- Zijn er momenten (geweest) dat u de boodschap van dit gedicht juist helemaal niet herkende?
- Is er een bijbelverhaal of bijbelvers dat u aan dit gedicht doet denken?

Ter afsluiting

- Luister naar het liedje Schoenen van Elly en Rikkert of Voetstappen in het zand.
- Met zo'n onderwerp is het passend om - zo mogelijk - een wandeling(etje) met elkaar te maken als afsluiting van het gesprek.
- Wanneer het Sinterklaastijd is als u dit nummer van *Open Deur* bespreekt, is het misschien leuk wanneer de deelnemers hun schoen kunnen zetten.

Anne ter Schuur, predikant in Waddinxveen

archief gesprekshandreikingen

Op open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van *Open Deur* vanaf januari 2007.