



bij Open Deur 11, november 2019

In gesprek over 'Toewijding'

Toewijding, daarover gaat het novembernummer van *Open Deur*. In de inleiding staat: 'Bij toewijding kun je denken aan iets groots, voor altijd, onvermoeibaar: je levenslang wijden aan een bepaalde taak, een ideaal of aan God. Maar toewijding kan ook betekenen dat je vol overgave, aandacht en concentratie opgaat in wat je doet. (...) Ergens zo in opgaan dat je de tijd en de wereld vergeet, en vooral: jezelf vergeet. Maar daar wordt het ook lastig: hoe zit dat met 'jezelf vergeten'? Kun je té toegewijd zijn?' We gaan erover in gesprek.

Inleiding

- Wat komt bij u naar boven bij het horen van het woord 'toewijding'?
- Maak een woordweb met elkaar van alle woorden die bij de deelnemers bovenkomen bij het woord 'toewijding'.
- Welke mensen uit uw omgeving zijn volgens u toegewijde mensen? Waarom?
- In dit nummer van *Open Deur* worden allerlei activiteiten genoemd die mensen met toewijding doen. Welke activiteit doet u met toewijding?
- Kunt u uitleggen wat er met u gebeurt wanneer u iets met toewijding doet?

Toewijding en vrijwilligerswerk

- Op pag. 4 staat: 'Als ergens sprake is van toewijding is het daarin', doelend op vrijwilligerswerk. Bent u het daarmee eens?
- Wat is volgens u vrijwilligerswerk met toewijding doen?
- Doet u zelf vrijwilligerswerk? Zo ja, wat doet u, waarom doet u dat en doet u het met toewijding (en zo ja, wat betekent dat dan voor u)? Zo nee, waarom niet?
- Is er iemand die voor u vrijwilligerswerk doet? Zo ja, hoe ervaart u dat?
- Wanneer u vrijwilligerswerk doet: wat kost het u en levert het ook wat op?
- Wanneer u vrijwilligerswerk doet, doet u dat dan altijd met toewijding? Denkt u dat het erg is als het niet altijd met toewijding gebeurt?
- Is vrijwilligerswerk met toewijding doen hetzelfde als altijd klaarstaan? Verklaar u nader.
- Kun je volgens u ook wel eens moe worden van alle toewijding?
- Kan er volgens u ook een teveel aan toewijding zijn? Anders gezegd, kun je ook té toegewijd zijn?

Toewijding en christen zijn

- Veel christenen zeggen toegewijd te zijn aan God. Wat betekent dat volgens u? Praat er, eventueel in kleine groepjes, over door.
- Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Verklaar u nader:
 - o Jezus is het toonbeeld van volledige toewijding aan God.
 - o Een toegewijd christen hoort eigenlijk nooit aan zichzelf te denken.
 - o Het koninkrijk (van God) overkomt ons niet, wij maken het, met onze toewijding en dankzij God (citaat op pag. 13).

- Welke persoon uit de Bijbel spreekt u (naast eventueel Jezus) nog meer aan als het gaat om toewijding aan God? Wie zou daarin een voorbeeld kunnen zijn? Waarom deze persoon?
- Welke persoon uit de christelijke geschiedenis spreekt u aan als het gaat om toewijding aan God? Wie zou voor u een voorbeeld kunnen zijn? Waarom deze persoon?
- Zouden anderen u misschien kunnen zien als een toegewijd christen? Waarom (niet) denkt u?
- Heeft toewijding volgens u ook te maken met het maken van radicale keuzes (zie ook het artikel van H. Schorren op pag. 12 en 13)?
- Schorren stelt in zijn artikel 'Het begint met die eerste radicale keuze: opstaan en op weg gaan'. Wat betekent dat denkt u? Hoe zou u dat kunnen toepassen op uw eigen leven?

Toewijding in liederen

- In veel christelijke liederen gaat het ook om toewijding. Is er een lied over toewijding dat direct bij u naar boven komt?
- Bekijk met elkaar enkele liederen uit het *Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk* waar het over toewijding gaat. Denk bijvoorbeeld aan 103a:4, 119:3, 912: 1 en 6 en 969:3. U kunt eventueel zelf ook liederen uit het liedboek opzoeken. Welke van deze liederen spreken u aan? En welke juist minder? Waarom?
- We gaan wat dieper in op een van de bekendere liederen over toewijding, lied 912. [Luister er met elkaar naar.](#)
- Is dit voor u een dierbaar lied?
- Wanneer u vers 1 en 6 hoort of leest, wat voor gevoel of welke woorden komen dan bij u naar boven?
- Wat betekent het volgens u om toegewijd te zijn aan de eer van God?
- Voor sommigen kan dit lied misschien beklemmend overkomen, alsof elke minuut en alles wat men heeft aan God gegeven 'moet' worden. Kunt u zich hier iets bij voorstellen?
- In het *Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk* kent dit lied 6 strofen, in het *Liedboek voor de kerken* kent het lied 10 strofen. De verzen 6 t/m 9 zijn hier extra. Bekijk deze verzen. Wat is de algehele tenor van deze verzen?
- Wat vindt u ervan dat deze verzen er in het *Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk* uit zijn gehaald?

Ter afsluiting

- Sluit dit gesprek over toewijding af door met elkaar Lied 912 te zingen.
- U kunt ter afsluiting ook het volgende gedicht van C. Poelman lezen:

*Hoe dikwijls heb ik het gezongen:
Neem mijn leven, laat het Heer
toegewijd zijn aan Uw eer
en gedacht hoe doe ik dat.*

*Maar ik hoefde niets te doen
U gaf het mij als antwoord op mijn zingen
zoals U elke dag mijn leven leidt
en mij bent toegewijd.*

Anne ter Schuur, predikant in Waddinxveen

archieff gesprekshandreikingen

Op open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van *Open Deur* vanaf januari 2007.