

Liturgiesuggesties

Open Deur, juli/augustus 2019

Viering of kerkdienst met het thema: 'Spelen'

Activiteit

Stel de verkondiging/overdenking nog even uit en laat de mensen na het zingen van een van de liederen (zie verderop) eerst minstens een kwartier spelen uit hun kindertijd doen. Ze zijn vrij om zelf te kiezen en mogen ook tussentijds overstappen op een ander spel.

Zorg voor verschillende soorten speelmogelijkheden, bijvoorbeeld:

- Een zandtafel/waterbaan met toebehoren
- Een hinkelbaan
- Krijt voor stoeptekeningen
- Knikkers
- Lang springtouw
- Lang elastiek
- Klei
- Verstoppertje of tikkertje (niets nodig)
- Kat en muizen
- Blokken of Lego-basic
- Mikado
- Een paar touwtjes (voor handfiguren)

BIJBELLEZING

Matteüs 19:14

Sluit aan bij 'Spelen met drie schroefjes' (Open Deur, pag. 4,5)

LIEDEREN DIE HIERBIJ PASSEN:

Laat de kind'ren tot mij komen	Alles wordt nieuw I,20 Tussentijds 67 Gereformeerd Kerkboek 2017 160 Op Toonhoogte 2015 468 Weerklank 555 Evangelische Liedbundel 278
Komt, laat ons vrolijk zingen	Alles wordt nieuw I, 29
Wij hebben op de fluit gespeeld	Alles wordt nieuw II,15
Kijk eens om je heen	Alles wordt nieuw II,28 Tussentijds 197 Hemelhoog 396 Evangelische Liedbundel 456 Op Toonhoogte 437
Een vrolijk liedje	De wereld is een toverbal, 240
Wij danken U, God	Zingend Geloven 7, 25
Samen spelen, zingen	Liedboek 2013 784

CITAAT

De humor draagt de ziel over afgronden heen en leert ze met haar eigen leed te spelen.

Anselm Feuerbach (Duits kunstschilder, 1829-1880)

Kind zijn is moeilijk, omdat een kind nog niet volwassen is.
Volwassen zijn is nog moeilijker, omdat men geen kind meer is.

Rikkert Zuiderveld

In: Een mens is nooit te fout om te leren (Mozaïek, 2004)

MUZIEK

Leopold Mozart: Cassatione voor orkest in G gr.t., "Speelgoedsymfonie" ; Sel. deel I
[Beluister via Spotify](#)

GEDICHT

Lekker stil

Ik zit hier zo lekker, helemaal alleen
op de rand van de zandbak, geen mens om me heen

ik speel vandaag Jezus in de woestijn
en denk heel diep na over wie ik wil zijn

gelukkig is het hier helemaal stil
nu kan ik voelen wat ik écht wil

wie wil ik worden? hoe wil ik zijn?
denken gaat supergoed in de woestijn

ikhoef geen paleis, niet ontzettend veel geld
doe mij maar een wereld waar iedereen telt

daar ga ik voor zorgen, want zo moet het zijn:
niemand meer bang, niemand meer pijn

maar daar heb je m'n broertje weer met z'n gegil
nu kan ik niet meer denken, want het is niet meer stil

Gerrie Huiberts

In: Oog in oog. Bijbelse gedichten voor alle leeftijden (Boekencentrum, 2013)

Spleen

Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemlijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.

Godfried Bomans, 1954

ZEGEN

Om, sjaloom,
vrede voor jou
gezegend ben jij
gezegend het gras
onder je voeten.

Om, sjaloom,
vrede voor jou
en groeten aan hen
die jou op hun weg
mogen ontmoeten.