



bij Open Deur 6, juni 2019

In gesprek over 'Nieuw geloven'

'Nieuw geloven', dat is het thema van dit nummer van *Open Deur*. We gaan hier dieper op dit onderwerp in. Na een paar inleidende vragen worden twee grote thema's besproken, namelijk hoe nieuw geloven voor ieder persoonlijk vorm krijgt/heeft gekregen, en wat Pinksteren en nieuw geloven met elkaar te maken hebben. Een goed gesprek gewenst!

Inleiding

- Met het thema 'nieuw geloven' kun je veel kanten op. Welke gedachten en associaties komen/kwamen bij u in eerste instantie op bij dit thema?
- Kijkt u ernaar uit om dit onderwerp te bespreken of ziet u er juist wat tegenop? Hoe komt dat?
- Stephan de Jong zegt in het openingsartikel dat geloof *een levenslang zuiveringsproces is* (pag. 4) en Marga Haas schrijft in haar column *geloven is vooral afleren* (pag. 13). Bent u het met deze stellingen eens? Ga er met elkaar over in gesprek.

Jij en nieuw geloven

In de inleiding van dit nummer staat *Wat je gelooft, hoe je gelooft, waar je in gelooft – dat verandert vaak in de loop van je leven. Je ontdekt een heel ander beeld van God of God verdwijnt helemaal. Je ging ooit naar een kerk maar nu al lang niet meer. Of je gaat juist weer wel.*

Ga in groepjes van maximaal 5 personen uit elkaar en bespreek met elkaar (een deel van) de volgende vragen:

- Wie zijn voor uw geloofsontwikkeling van belang geweest?
- Welke gebeurtenissen zijn voor uw geloofsleven belangrijk geweest?
- Bent u in de loop van uw leven anders naar God gaan kijken? Anders gezegd, is uw godsbeeld veranderd in de loop van de jaren?
- Bent u God misschien ook anders gaan noemen?
- Wie is Jezus voor u? En hoe was dat vroeger?
- Bent u Jezus misschien ook anders gaan noemen?
- Hoe keek u vroeger tegen de heilige Geest aan en hoe doet u dat nu?
- Bent u de heilige Geest misschien ook anders gaan noemen?
- Wat (of waarin) geloofde u vroeger wel en nu niet meer?
- Wat (of waarin) geloofde u vroeger niet en nu wel?
- Is uw gang naar de kerk in de loop der jaren veranderd?
- Is uw omgang met de Bijbel in de loop van de jaren anders geworden?
- Vindt u het fijn dat het (uw) geloof in de loop van het leven veranderd of is het misschien ook moeilijk? Verklaar u nader.
- Er wordt weleens gezegd dat mensen met het ouder worden milder in hun geloof gaan staan. Is dat iets wat u herkent? Waarom (niet)?
- Iedereen doorloopt het proces van 'nieuw geloven' op een andere manier. Dat kan soms lastig zijn. Wanneer twee partners daardoor bijvoorbeeld steeds meer verschillend van elkaar geloven, of wanneer ouders en kinderen hierdoor anders in het leven gaan staan. Herkent u dat?

- We begonnen dit onderdeel met de vraag welke mensen voor uw geloofsontwikkeling van belang zijn geweest. Bent u misschien ook voor anderen van belang geweest in hun geloofsontwikkeling?
- Wanneer er meer tijd is, kan met de groep een hoofdstuk uit het boek *God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof* van Jan Offringa en Evert van Baren gelezen en besproken worden. Dat is een boek waarin veertien gelovigen vertellen hoe hun geloof door de jaren heen veranderd is.

Nieuw geloven en Pinksteren

Lees met elkaar het pinksterverhaal uit de *Bijbel in Gewone Taal*: Handelingen 2: 1-12 en 37-47

¹Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. ²Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. ³Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.

⁴Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.

⁵Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. ⁶Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal.

⁷Iedereen was erg verbaasd en zei: 'De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. ⁸Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal?' ⁹⁻¹¹Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.'

¹²De mensen snaptten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar: 'Wat betekent dit toch allemaal?' ¹³Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: 'Die mensen zijn gewoon dronken!'

³⁷Toen de mensen de woorden van Petrus hoorden, werden ze ongerust. Ze vroegen aan hem en aan de andere apostelen: 'Vrienden, wat moeten we doen?'

³⁸⁻³⁹Petrus zei: 'Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven. En hij zal de heilige Geest aan jullie geven. Want dat heeft hij beloofd aan jullie en aan jullie nakomelingen. En ook aan alle andere mensen, overal op aarde. Alle mensen die God uitkiest, zullen worden gered.'

⁴⁰Petrus zei nog veel meer over Jezus. En hij waarschuwde iedereen met deze woorden: 'Zorg dat je gered wordt! Doe niet mee met de mensen die zich verzetten tegen God.'

⁴¹Veel mensen geloofden Petrus en lieten zich dopen. Er kwamen die dag ongeveer drieduizend gelovigen bij. ⁴²Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. Ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar het brood te delen.

⁴³De apostelen deden veel wonderen, en iedereen was diep onder de indruk.

⁴⁴Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. ⁴⁵Ze verkochten hun bezittingen, en het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had. ⁴⁶Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk. ⁴⁷Ze eerden God, en het hele volk had veel waardering voor hen.

Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren.

- Wat spreekt u aan in het pinksterverhaal?
- Wat spreekt u juist minder aan?

- Wat is het wezenlijke van de tijd voor Pinksteren en de tijd na Pinksteren?
- Wat is volgens u het belangrijkste van Pinksteren?
- Hoe stelt u zich de heilige Geest voor?
- Het pinksterverhaal en nieuw geloven hebben alles met elkaar te maken. Wat hebben ze voor u en volgens u met elkaar te maken?
- Hoe uit dat nieuwe geloven na Pinksteren zich?
- Op wat voor manier of op welke momenten ervaart u persoonlijk iets van de heilige Geest?
- Op wat voor manier of op welke momenten ervaart u in de wereld iets van het werk van de heilige Geest?
- In dit nummer staat een afbeelding die hoort bij het pinksterverhaal (pag. 11). Wat treft u in deze afbeelding? Wat raakt u minder? Waarom?

Ter afsluiting

- Praat met elkaar over wat dit gesprek ieder persoonlijk en als groep gebracht heeft.
- Zing met elkaar lied 695 uit het *Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk*.
- Spreek het gebed uit van Bernardus van Clairvaux op pag. 1139 van het *Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk*.
- Eventueel kunt u, wanneer daar tijd en animo voor is, ook creatief met dit onderwerp aan de slag te gaan. Maak bijvoorbeeld met elkaar een afbeelding over/van Pinksteren.

Anne ter Schuur, predikant in Waddinxveen

archief gesprekshandreikingen

Op open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van *Open Deur* vanaf januari 2007.