

# Liturgiesuggesties

## Open Deur, juni 2019

Viering of kerkdienst met het thema: 'Nieuw geloven'

### BIJBELLEZING

Handelingen 2:1-8

Sluit aan bij 'Kom, Geest van onbevangenheid' (Open Deur, pag. 10)

### LIEDEREN DIE HIERBIJ PASSEN:

Hierheen, Adem, steek mij aan	Aandchtig Liedboek 99 Verzameld Liedboek 476 (a), 478 (b)
Kom o Geest des Heren, kom	Liedboek 2013 669 Liedboek voor de kerken Gezang 238 Gezangen voor Liturgie 520
Goede adem, raak ons aan	Zangen van Zoeken en Zien 500
Zing een nieuw lied, alle landen	Liedboek 2013 96a Tussentijds 37 Geref. Kerkboek Psalm 18 Gezangen voor Liturgie 561 Evangelische Liedbundel 22
Zing een nieuw lied voor God de Here	Liedboek 2013 98 Liedboek voor de kerken Psalm 98 Weerklank Ps 98 Zingt Jubilate 519 Gez.v.d. Evangelische Broedergemeente 328
Als de wind die waait met vlagen	Liedboek 2013 700 (a)
Dat woord is niet in steen geschreven	Zangen van Zoeken en Zien 581
Dat wij volstromen met levensadem	Liedboek 2013 694 Gezangen voor Liturgie 416 Zangen van Zoeken en Zien 499 Aandchtig Liedboek 48 Liturgische Gezangen 1-182
Wij leven van de wind	Liedboek 2013 687 Liedboek voor de kerken Gezang 249 Op Toonhoogte 2015 143 Weerklank 208 Hemelhoog 565

### CITAAT

*Geloof zit in het hart, niet in de knieën.*

Goethe

## ACTIVITEIT

Benodigdheden: A4-papier, lijm, tijdschriften, stiften

Laat de mensen even telkens korte tijd in stilte nadenken over de volgende vragen:

- Hoe geloofde je als jong kind?
- Welk beeld past bij je geloof als puber?
- Hoe veranderde je geloof in de levensfasen daarna en hoe is het nu?

Maak een tekening of collage van de weg die je met of zonder je geloof tot hier hebt afgelegd.

## MUZIEK

Simeon ten Holt - Canto Ostinato

A Spiritual Concert: East meets West

Aart Bergwerff - orgel, Kadir Sonuk – derwisch dans

September 2011, Grote Kerk Vianen

<https://youtu.be/sO6PfdAczqA>

## GEDICHT

### **Volg me naar later**

*Leanabh an Aigh*

*Morning has broken*

Volg me naar later, volg me naar morgen  
over het water, over de zee.

Geef je in vrede, voel je geborgen.

Laat het verleden, kom met me mee.

Laat het maar komen, laat je maar zweven,  
stap in je dromen, volg nu je hart.

Laat alles achter, voel je omgeven.

Maak jezelf zachter, kom naar de start.

Laat het gebeuren, niet meer gevangen.

Nu niet meer treuren, voel je weer blij.

Breek alle banden, volg het verlangen.

Open je handen, eindelijk vrij.

*Coot van Doesburgh*

*In: Licht. 100 liedjes voor iedereen*

### **Bijna nooit**

Bijna nooit zie je een vogel in de lucht  
zich bedenken, zwenken, terug.

*Judith Herzberg*

*In: Dagrest, Uitgeverij G.A. van Oorschot, 1984*

## **ZEGEN**

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat  
en als je de zee oversteekt,  
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit  
en als je staat,  
je met liefde omringen  
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent  
en de plaatsen waar je uitrust  
bij je zijn in je taak op aarde  
het goede nieuws zijn dat je deelt  
en je op de eeuwige weg leiden. Amen.

*Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA*