

Liturgiesuggesties

Open Deur november 2018

Viering of kerkdienst met het thema: 'De achtste dag'

Bijbellezing

Leviticus 12:3

Sluit aan bij 'De dag dat de toekomst opengaat' en 'De 8 van nieuw begin' (Open Deur, pag 2,3 en 14)

Liederen die hierbij passen:

De morgen is een vroege vriend - Liedboek 2013: 222

Water, water van de doop - Liedboek 2013: 358 / Zingend Geloven 2-76 (b); 7-80 (b)

Als de nieuwe dag aanbreekt – Zangen van Zoeken en Zien 250

Geest van hierboven – Liedboek 2013: 675 / Liedboek Gez. 477 / Op Toonhoogte 2015 136 /

Weerklank 192/ Zingt Jubilate 433 / Opwekkingsliederen 383

Heer raak mij aan met uw adem – Liedboek 2013: 695

Dat wij volstromen – Liedboek 2013: 694 / Gezangen voor Liturgie 416 / Zangen van Zoeken en Zien 499

Wachters van de tijd – Liedboek2013: 453 / Tussentijds 132 / Gezangen voor Liturgie 540

Ik zag een nieuwe hemel – Verzameld Liedboek 488 / Liedboek 2013 766 / Liedboek Gezang 114

Staan in licht – Verzameld Liedboek 798

Licht dat ons aanstoot in de morgen - Liedboek 2013 601 (a) / Tussentijds 118 (a) / Gezangen voor Liturgie 489 (a) / Verzameld Liedboek 925 (a) Zingend Geloven 2-133 (a)

Citaat

Voor de ziel zijn er dagelijks ontelbare zonsopgangen en zonsondergangen.

Pierre Reverdy

Activiteit

Witte zwanen, zwarte zwanen

Een bekend kinderlied met een poortspel dat ook een religieuze betekenis kan hebben ('Wie gaat er mee naar Engelland varen?').

[Muziek, tekst en spelvormen](#) hierbij.

In plaats van de verdeling in twee groepen, komen de 'gevangen' passanten vrij. De anderen keren terug in de rij.

Steekspel

Eer ik er was, zei de man,
was ik er niet. Hoe kan ik
er dan zijn als ik er niet
meer ben? Hij keem me aan
alsof hij zeggen wou: Nu
sta je schaakmat.

Dat is jouw gelijk, zei ik,
maar er is nog een ander.
Wacht maar. Je zult eens zien.

Geert Boogaard

In: Leven voorgoed (Callenbach, 1989)

Zegen

Dat de Heer Zijn genade aan u betoont,
dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.
Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien.

Clara van Assisi