

# Liturgiesuggesties

## Open Deur oktober 2018

Viering of kerkdienst met het thema: 'Voltooid leven'

### Bijbellezing

Job 14 en 15:1-6

Sluit aan bij 'In verbinding zijn, dat is leven' (Open Deur, pag 6,7)

### Liederen die hierbij passen:

Laat mij nu gaan - Zangen van Zoeken en Zien 71

Als alles stilte wordt - Zangen van Zoeken en Zien 249

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild – Nieuw Liedboek 920, Tussentijds 203, Gezangen voor Liturgie 608, Zangen van Zoeken en Zien 321, Zingend Geloven 2:120

In manus tuas, Pater – Hemelhoog 185, Liederen uit Taizé 30

Iedereen zoekt u jong of oud – Nieuw Liedboek 837

Zomaar een dak – Nieuw Liedboek 276, Tussentijds 10, Gezangen voor Liturgie 568

Psalm 23

Bleibet hier (Blijf bij mij) - Hemelhoog 164, Evangelische liedbundel 296, Liederen uit Taizé 3

Blijf bij ons nu de avond daalt - Zangen van Zoeken en Zien 60

Blijf bij mij Heer – Zangbundel Joh. de Heer 586a

Blijf mij nabij wanneer het duister daalt – Nieuw Liedboek 247, Liedboek voor de kerken 392, Op Toonhoogte 144, Gezangen voor Liturgie 581, Op Toonhoogte 120

### Muziek

J.S. Bach: Vergiss mein nicht

<https://www.youtube.com/watch?v=QmFKMrYQMTY>

### Gedicht

#### *Einde en begin*

*Zo kan het  
gebeuren  
tegen het  
einde, dat  
je het gevoel  
hebt aan het  
begin te staan  
en rondloopt in  
het geloof aan  
een enorm tegoed.*

Geert Boogaard

Uit: Leven voorgoed. (Callenbach 1989)

## **Activiteit**

Bespreek in groepen van zes tot acht personen de volgende vragen:

- Wanneer zou u uw eigen leven voltooid vinden?
- Kun je als (geloofs-)gemeenschap iets betekenen voor mensen in hun laatste levensfase? Hoe? En kunnen zij iets betekenen voor de gemeenschap?

## **Zegen**

De Heer zegene en behoede u,  
Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zich over u,  
Hij wende zijn gelaat naar u toe en geve u vrede.

*Numeri 6, 24-26*