

# Liturgiesuggesties

## Open Deur november 2015

### Viering of kerkdienst met het thema: Verlies

#### Bijbellezing: Ruth 1

Sluit aan bij 'Mijn lot is te bitter voor jullie' (Open Deur, p. 10,11)

#### Liederen die hierbij passen:

Dat wij onszelf gewonnen geven (Nieuw Liedboek, 816)  
Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten (Nieuw Liedboek, 787)  
We kunnen niet meer verder voor je zorgen (Nieuw Liedboek, 956)  
Heer, herinner U de namen (Liedboek voor de Kerken, 273)  
Vrienden die zijn overleden (Zingend Geloven, 5-60)  
Nachtlied (Verzameld Liedboek, 822)  
Lied voor de gevallen (Verzameld Liedboek, 832)  
U komt mij, lieve God (Nieuw Liedboek, 852)  
Zolang wij adem halen (Tussentijds, 175)  
Liefde is Uw naam (Verzameld Liedboek, 838)  
Vergeet niet hoe wij heten (Tussentijds, 188)  
Wij zingen God ter ere (Nieuw Liedboek, 786)  
Die ons schiep (Tussentijds, 122/ Nieuw Liedboek, 266)  
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild (Tussentijds, 203)  
Naar het paradijs (Verzameld Liedboek, 852)  
Met de engelen mee op reis (Zingend Geloven, 7-81)  
't Uur van het scheiden (Zingend Geloven, 2-114)  
Slechts uit de verte zagen zij (Tussentijds, 187)  
Wie in de schaduw Gods mag wonen (Tussentijds, 36)  
Gij hemelhoog verheven (Tussentijds, 204)  
Niet is het laatste woord gesproken (Tussentijds 6-26)  
De steppe zal bloeien (Tussentijds 49)

#### Gebed om troost

Heer, mijn hart  
is ziek van verdriet,  
Die mij lief was  
Is dood,  
Er is een leegte  
Waar geen taal voor is,  
Mijn woorden  
Strompelen naar U toe,  
Mijn gedachten struikelen,  
God, vang mij op,  
Ik ben zo radeloos moe.  
Nu ik weet wat verdriet is,  
Laat mij ook weten  
Wat troost is.  
Het is zo donker,  
Toon uw gezicht,  
Laat mij het licht

Van uw ogen zien.

*Jaap Zijlstra*

### **Activiteit**

Vraag voorafgaand aan de bijeenkomst de namen van de overledenen die men hier wil herinneren.

Lees voor:

Laten de namen hier genoemd blijven  
van wie gestorven zijn.

Zij deelden met ons de dagen, de nachten.

Vol zijn onze gedachten van hen,

vol herinnering en pijn.

Laten hun namen niet vergeten worden;

laat het werk van hun handen – nu ons toevertrouwd – niet vergeefs zijn geweest.

Lees de namen op, na elke naam een paar seconden stilte.

Onder het herhaald zingen van het lied 'Zuivere vlam' (Nieuw Liedboek, 458) steken alle mensen die dat willen een kaarsje aan ter herinnering aan een dierbare overledene. De kaarsjes worden in een kring gezet, de mensen vormen een kring eromheen.

De mensen gaan naar hun plaats terug.

De kring kaarsjes blijft branden tot na de bijeenkomst iedereen (behalve de organisatoren) weg is.

### **Muziek**

Marco Borsato – [Afscheid nemen bestaat niet](#)

### **Gedicht**

Gedenken

is een naam noemen

in dankbaarheid

in pijn

is omzien naar wat was

of wat had kunnen zijn

is zien hoe tijd vergleden is

sinds toen die dag

dat uur

is anders in het leven staan

is stilstaan en weer verder gaan

hopen

op lange duur

*Heleen Pasma*

### **Zegen**

Ga met God en Hij zal met je zijn (Nieuw Liedboek, 416)