

## In gesprek over de tuin

Tuinen, je hebt ze in soorten en maten. Balkontuinen, volbetegelde achterplaatsen, glooiende grasvelden. Knusse, beschutte hofjes en open groentetuinen. De tuinier kan druk bezig zijn met schoffelen, snoeien en planten, maar de natuur gaat haar eigen gang en de tuinier heeft lang niet alles in de hand.

Een tuin kun je zien als een beeld voor de ziel. Een beeld voor het hart waar God kan wonen. Ook in de Bijbel gaat het nog al eens over tuinen. We gaan erover in gesprek.

### Inleiding

Met het vroege voorjaar waren al veel mensen ijverig aan het werk in hun tuin. Er werd met aarde gesjouwd, in de tuincentra was het druk, en overall zag je mensen in de weer met groen en grond.

- Heeft u zelf een tuin (gehad)? Of wellicht zorgt u voor planten? Deel dit met elkaar.
- Met welke elementen in uw tuin bent/was u tevreden? Met welke bent/was u minder tevreden?
- Wat in uw tuin is of was voor u van bijzondere waarde? Bijvoorbeeld planten, bomen of voorwerpen die u van iemand heeft gekregen?
- Is/was uw tuin ook uw 'droomtuin'?
- Als u momenteel zelf geen tuin heeft: mist u dit? Waarom wel/ niet?

Tuinman Piet Zuidgeest zegt op pag. 3 dat hij van zijn tuin veel leert en kan leren.

- Herkent u dit? Zo ja: wat leert/leerde u van uw tuin?

### De tuin als beeld van het hart waarin God kan wonen

Marleen Schoonderwoerd schrijft op pag. 6-7 dat de tuin in de Middeleeuwen een veelgebruikt beeld is voor het hart van de gelovige waarin God kan wonen. Lees met elkaar de volgende twee uitspraken van tuinman Piet Zuidgeest (pag. 2- 3):

- a) 'Als ik niet van begin af aan een plan had gemaakt, dan had het er nu niet zo gelegen. Toch kun je niet je wil opleggen en alles bepalen.'
  - b) 'Meer dan je wil opleggen, gaat het bij tuinieren om verwachten. Wat gaat die plant in het voorjaar doen? Dat gaat niet alleen over de seizoenen, maar is soms een kwestie van jaren.'
- Welke betekenis hebben deze uitspraken als je ze zou betrekken op 'het hart waar God kan wonen'?

Werken in een tuin betekent ook soms lastige of vermoeiende klusjes doen, zoals

- spitten
- snoeien
- onkruid wieden
- iets verplanten of verpotten
- afval opruimen
- Met welke van deze activiteiten heeft u het meeste moeite als u ze betreft op de 'tuin van uw hart'? Kunt u ook vertellen waarom?

Momenteel is het behoorlijk 'hip' om zelf te gaan moestuinieren. Je leest aanmoedigende berichten in de krant en in de bladen, er verschijnen bladen en boekjes over het onderwerp en steeds meer jongeren en jonge gezinnen huren een moestuin.

- Wat denkt u over deze ontwikkelingen?

Maaïke de Haardt schrijft op pag. 10: '(...) het koesteren van de ziel wordt beschouwd als het koesteren van de tuin. Niet vreemd dat een tuin als een helende plaats wordt beschouwd en tuinieren als een helende activiteit. (...) We zijn ons van deze spirituele dimensies van tuinen doorgaans weinig bewust. Maar zou in de steeds groter wordende hedendaagse aandacht voor tuinieren iets door kunnen klinken van deze eeuwenoude betekenissen? Kan het werken in de tuin ons in relatie brengen met het goddelijke?

- Hoe zou u op deze vragen antwoorden?

### Tuinen in de Bijbel

In de Bijbel wordt regelmatig over tuinen gesproken. Zowel helemaal aan het begin als ook helemaal aan het eind gaat het over een tuin. Lees met elkaar beide teksten:

#### Genesis 2:

8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevoeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

#### Openbaring 22:

1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.

- Vergelijk beide tuinen met elkaar.
- Wat wil het volgens u zeggen dat de Bijbel zowel begint als eindigt met een tuin?

### Tuintips van Jezus

Désanne van Brederode beschrijft hoe Jezus van timmerman tuinman wordt. Lees met elkaar deze tekst op pag. 13.

- Kunt u zich vinden in dit beeld van Jezus? Waarin wel? Waarin niet of minder?

In de evangeliën lees je dat Jezus het vaak heeft over landbouw, over de natuur, over zaaiers en zaad, over de wijnstok en de wijngaardenier, over een mosterdzaadje, een vijgenboom, enz. Hieronder staan enkele uitspraken van Jezus uit het evangelie van Matteüs weergegeven. Lees met elkaar de uitspraken en beantwoord voor iedere uitspraak de vragen:

- Welke 'tip' geeft Jezus hier?
- Als u er een 'tip voor de tuin van uw hart' van zou moeten maken, hoe zou u die tip dan onder woorden brengen?

### **Matteüs 7**

Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

### **Matteüs 13**

Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.

### **Matteüs 13**

Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.

### **Matteüs 6**

En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?

### **Tot slot**

Heeft u een goede tuintip? Deel dit met elkaar!

*Annemarie Roding, predikant in de Protestantse Kerk en geestelijk verzorger bij Careyn*