

## In gesprek over: 'Geroepen'

**U heeft vast wel eens meegemaakt dat u te horen kreeg 'U bent de juiste persoon op de juiste plaats, u komt als geroepen!' Dit betekent meestal ook dat je meteen de handen uit de mouwen kunt steken. Horen, ergens zijn en aan de slag gaan: de drie elementen van 'roeping' in een notendop.**

### **Inleiding**

'Roeping' is een woord dat veel associaties oproept met het religieuze leven. Je hoort het woord immers vaak in verband met kerken en kloosters. Als u het woord 'roeping' eens invult als zoekterm op Google, komen er veel sites tevoorschijn die te maken hebben met de roeping tot priester of kloosterling. Toch is het woord 'roeping' niet exclusief gereserveerd voor een taak in de kerk. Het Van Dale-woordenboek geeft als betekenis: 1. het roepen van de mens tot zijn bestemming (...), 2. het bestemd-zijn tot de vervulling van een bepaalde levenstaak of van een bepaald ambt (...) en 3. het zich innerlijk geroepen voelen, innerlijke sterke aandrang tot een bepaalde taak (...).

- Zou u zo, in een eerste spontane reactie, van uzelf zeggen dat u een roeping heeft? Kunt u daar iets over vertellen?
- Kent u mensen in uw omgeving waarvan u weet dat ze een roeping hebben?

### **Dingen die je aan het hart gaan**

'Roeping is het vinden van je unieke bestemming', schrijft Esther Disveld (pag. 2). Maar ook: '... (het gaat) niet zozeer om het waarmaken van je talenten en najagen van ambities. Het gaat erom dat je gelukkig bent en een steentje bijdraagt aan het geluk van de hele mensheid.' 'Belangrijk (...) is om (...) je passie te vinden bij de dingen die je echt aan het hart gaan.' (pag. 3)

- Wat gaat u echt aan het hart?
- Wat maakt u gelukkig?
- Hangt uw roeping, zo u die ervaart, samen met uw antwoord op

de voorgaande twee vragen?

- Had u vroeger andere ideeën over uw roeping dan nu?

Bediscussieer met elkaar de volgende stellingen:

- \* 'Roeping' en 'bestemming' betekenen hetzelfde.
- \* Roeping heeft alles te maken met 'je mag er zijn'.
- \* Niet iedereen heeft een roeping.
- \* Ook als je geen roeping hebt/ ervaart, kun je gelukkig zijn.
- \* Roeping betekent eigenlijk altijd 'de handen uit de mouwen

steken'.

### **Roeping en de Schrift**

Lees met elkaar het artikel van Gideon van Dam op pag. 8.

- Welke aspecten van roeping onderscheidt de auteur?

Annemarie Roding, theoloog binnen de Protestantse Kerk in Nederland en geestelijk verzorger bij Careyn.

-----  
 Voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad kunt u een mailtje sturen naar: [kio@pkn.nl](mailto:kio@pkn.nl)

Voor een abonnement op *Open Deur*, oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken kunt u contact opnemen met Boekencentrum uitgevers, tel. (079) 362 86 28, [www.open-deur.nl](http://www.open-deur.nl)



- In hoeverre heeft volgens de auteur roeping te maken met jezelf, met je innerlijk, en in hoeverre hangt het samen met 'iets van buiten'?

Lees met elkaar 1 Samuel 3:

De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd.

Toen riep de HEER Samuel. 'Ja,' antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.' Toen Samuel weer lag te slapen, riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.' Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel: 'Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: "Spreek, HEER, uw dienaar luistert.'" Samuel legde zich weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: 'Samuel! Samuel!' En Samuel antwoordde: 'Spreek, uw dienaar luistert.' Toen zei de HEER tot Samuel: 'Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide

oren tuiten! Als die tijd aanbreekt zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorspeld. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen: hij wist dat zij God minachtten, maar hij heeft ze niet terechtgewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost.'

Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de HEER. Hij zag ertegen op om Eli te vertellen wat hij had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich: 'Samuel, mijn jongen, kom eens hier!' 'Hier ben ik,' antwoordde Samuel, en Eli vroeg: 'Wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer niet het voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd!' Zonder iets achter te houden vertelde Samuel hem alles wat hij had gehoord, en Eli zei: 'Hij is de HEER. Laat hij doen wat hij het beste vindt.' Samuel groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorspeld. Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Berseba, tot de erkenning dat Samuel door de HEER als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten.

- Neem de tijd om met aandacht naar de tekst te kijken en die te bespreken. Is er iets wat u niet begrijpt, wat u opvalt? Wat spreekt u wel of niet aan?

- Welke betekenis heeft 'roeping' in deze tekst? Is die betekenis anders dan wat u hiervoor met elkaar heeft besproken, of zijn er overeenkomsten?

- Samuel hoorde de stem van God. Heeft u die stem ook wel eens gehoord in uw leven? Wilt u daar iets over delen? Had die stem te maken met uw roeping? Zo ja, op welke manier?

Esther Disveld schrijft dat hoewel de mens van tegenwoordig ervan uitgaat dat we zelf keuzes maken, dit vanuit 'hemels perspectief' er wat anders uit kan zien (pag. 2). Een roeping kan soms ingaan tegen je eigen gevoel (pag. 3).

- Heeft u wel eens iets gedaan waarvan u wist dat u daartoe geroepen was, terwijl het inging tegen uw eigen gevoel? Wat gebeurde er?

### **Tot slot**

Op pagina 11 vindt u een aantal tips om uw eigen roeping te ontdekken. Lees met elkaar tip nummer 3, 'Laatste adem', door.

- Schrijf voor uzelf een kort 'In Memoriam' – een bespiegelende tekst waarin gedenkwaardige aspecten van uw leven worden aangehaald. Concentreer u daarbij met name op die aspecten die voor u werkelijk belangrijk zijn, de dingen die u aan het hart gaan en die u echt gelukkig maken.
- Lees de teksten aan elkaar voor.