

Bij Open Deur nummer 5, mei 2010

In gesprek over: **Geraakt**

Laat je raken

Op pag. 2-3 beschrijft Aart Mak de belevingscultuur in Nederland en vooral op televisie. We schijnen alles zelf te willen voelen en beleven, en vooral geraakt worden. We zien in praatprogramma's hoe anderen hun diepste emoties zomaar laten horen en zien. Veel (jongere) mensen delen hun ervaringen op internet.

- Vindt u ook dat de Nederlandse cultuur veranderd is?
- Kunt u in uw eigen omgeving voorbeelden geven van deze belevingscultuur?
- Vindt u dat een positieve verandering?

Heerlijk meehuilen

Televisie lijkt steeds meer emotie-TV te worden, stelt het artikel op pag. 4. Er zijn veel uitzendingen waar het gaat om de onverwachte ontmoeting.

- Welke ontroerende Tv-programma's kent u?
- Welke programma's bekijkt u regelmatig?
- Herinnert u zich een ontmoeting of verhaal uit een van de laatste afleveringen?
- Hebt u muziek of een lied waardoor u telkens geraakt wordt? Vertel elkaar daarover.

Hooggevoelig

Esther van der Panne schrijft op pag. 5 over hooggevoeligheid, voor geluiden, geuren, beelden, drukte. Elke dag is vol prikkels die je moet zien te verwerken. Bij sommige mensen komen deze prikkels sterker binnen dan bij anderen. Deze mensen hebben hier meer last van dan anderen.

- Kent u iemand in uw omgeving die hooggevoelig is? Hoe gaat deze persoon hiermee om?

Nooit meer zonder

Eerlijk en open beschrijft Suzanne van der Schot op pag. 6 een aantal persoonlijke ervaringen. In haar jeugd raakte de kerk op de achtergrond. Pas tijdens haar studietijd kwam de kerk via haar vriend weer in beeld. Ze geeft aan wat de kerk voor haar betekent. In de kerk vond ze een gemeenschap die iets te vertellen had. Ze vond iets waar ze ontzettend naar verlangde: een plek die het alledaagse in perspectief zet. Waar tijd en ruimte de diepte ingaan.

- Kunt u zich voorstellen dat iemand dat over de kerk zegt?
- Wat betekent de kerkgemeenschap voor u, als u betrokken bent bij een kerk? Gebeurt er in de kerk voor u iets wezenlijks of belangrijks?
- Bent u het eens met de uitspraak 'Geloven is een werkwoord. Het komt niet vanzelf'?
- Wat vindt u van de uitspraak 'Als je hoofd vol is van je eigen gedachten en zorgen, is er geen plaats meer om onverwacht aangeraakt te worden'?

Kom, Geest van leven

Bij pag. 8-9. Het pinksterfeest mogen we opnieuw beleven. De tekst uit Handelingen 2 zal op veel plaatsen gelezen worden. Wat beleeft u tijdens de christelijke feesten zoals Kerst, Pasen en Pinksteren? Doet u speciale dingen tijdens de Stille week voor Pasen? Vindt u het pinksterfeest belangrijk? Wat doet het verhaal van de heilige Geest u zelf?

Aangeraakt

Bij pag. 10-11. Elkaar aanraken is belangrijk en goed voor mensen. Judith van der Werf beschrijft het strelen van te vroeg geboren baby's. Terecht wijst zij ook op situaties dat mensen niet aangeraakt kunnen of willen worden, zoals bij verdriet. Kent/herkent u dat soort situaties? Hoe kun je dan op de juiste wijze met elkaar omgaan? Op welke signalen van verdrietige mensen kun je letten? Hoe zoek je een balans tussen respect hebben voor het gevoel van de ander en troost willen bieden?

Gedichten

Er staan acht gedichten en liedteksten in dit nummer van *Open Deur*. Lees deze teksten, laat de woorden tot u doordringen en probeer uw favoriete tekst te kiezen. Bespreek in uw groep uw keuze. Zou u de komende tijd een van deze teksten kunnen gebruiken of zingen?

Geen mens te zien

Bram Grandia beschrijft op pag. 12-13 dat mensen als een engel iets onverwachts in het leven van een ander kunnen doen. Een oproep kunnen doen of een teken van hoop geven.

- Vindt u dat mensen een bode van God kunnen zijn? Kent u situaties dat mensen op het juiste moment de juiste woorden spraken of het juiste gebaar maakten voor een ander?
- Kent u het levensverhaal van de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer? Omdat hij tegen het nazi-regime was, werd hij aan het eind van de oorlog ter dood gebracht. Hij schreef brieven vanuit de gevangenis. Aan zijn verloofde schreef hij met Kerst 1944: 'Zo heb ik me nog geen moment alleen gevoeld. Jij, mijn ouders, jullie allemaal, de vrienden en leerlingen in het veld, jullie zijn steeds bij mij tegenwoordig.' Hij schreef ook de tekst 'Door goede machten stil en trouw omgeven, beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,

zo wil ik met u leven'. Kunt u zich voorstellen dat Bonhoeffer de kracht en het gevoel vond dit zo te beleven?

Een sacrament is een geheim

Christelijke kerken kennen sacramenten zoals doop, avondmaal of eucharistie, ziekenzalving en vormsel.

- Hebt u onlangs een van deze sacramenten meegemaakt? Wat vond u ervan? Wat hebt u eraan beleefd?
- Bent u het eens met de uitspraak 'We kunnen hopen en geloven dat Gods Geest aanwezig is en dat we daardoor geraakt worden. De Geest waait echter waar zij wil. Waar zij is worden wij aangeraakt en begeistert'?

Burret Olde, gemeenteadviseur binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Contactpersoon voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad is mw. Jos Postma, telefoon (030) 880 1468, e-mail: j.postma@pkn.nl.

Voor een abonnement op *Open Deur, oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken* kunt u contact opnemen met Boekencentrum uitgevers, Tel. (079) 362 86 28, www.open-deur.nl