

Bij Open Deur nummer 2, februari 2008

In gesprek over: **Paulus**

Hij kan zijn mond niet houden, die Paulus. Hij voert in zijn brieven en in de verhalen die over hem te vinden zijn in het bijbelboek Handelingen het hoogste woord. Hij is een gedreven persoon. Hij wil het evangelie, het goede nieuws over Jezus van Nazaret, niet voor zichzelf houden maar aan iedereen vertellen die maar wil luisteren. Door het leven van Jezus is voor Paulus voor eens en altijd duidelijk geworden dat mensen niet bestemd zijn om te lijden. God kiest voor het leven. En dat mag de hele wereld weten.

Met die boodschap gaat Paulus op reis. Een man met een missie. De eerste zendeling, de bekendste apostel. Hij trekt van stad naar stad. Overal brengt hij mensen in beweging. Overal waar hij kwam gebeurde iets. Zijn verhaal over Jezus bracht beroering, verwarring, verbazing, verandering, hoop. Overal ontstaan groepjes die verder gaan in het spoor van Jezus. Hij schrijft hen en zij schrijven hem over de praktijk van alledag, het hier en nu. Zijn brieven zijn onderdeel van een dialoog, een geloofsgesprek tussen mensen van vlees en bloed, toen en daar.

Aangesproken door de Messiaanse weg van Jezus werd Paulus zelf iemand van de weg en ging hij anderen voor op die weg. Dat was ook de naam waarmee christenen in zijn tijd werden aangeduid: mensen van de weg. Voor Paulus is de weg van Jezus tegenwoordige en toekomstige tijd. In wat hij zegt en doet wordt dat

zichtbaar. Met grote vrijmoedigheid laat hij zijn stem horen en houdt hij vast aan het koninkrijk van God, aan gerechtigheid, vrede en vreugde voor alle mensen.

Mijn hemel! Wat een man!

Een uitspraak van Paulus is: Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen u bent alleen één in Christus Jezus.

Hij zegt dat in een tijd waarin 90 % van de mensen slaaf was! Daar moet je wel lef voor hebben. Hijzelf nam grote risico's en maakte zich niet druk over de dag van morgen. Mensen als hij laten je iets zien, ze zijn voorbeelden waar we ons aan kunnen scherpen. Helden, zoals ook Mandela, Ghandi, Martin Luther King. Mensen die hun nek durven uitsteken, die zó geraakt zijn door iets dat ze er helemaal voor gaan. Zo'n grote passie kan ook gevaarlijk zijn, het hangt ervan af hoe je die aanwendt. Maar als het om de goede boodschap gaat, is het troostvol.

- *Kent u mensen die hun nek durven uitsteken omdat ze door iets geraakt zijn?*
- *Gebruiken mensen, in uw ogen, hun passie altijd positief of gaat het soms ook ten koste van anderen?*
- *Steekt uzelf wel eens uw nek uit? Zijn er momenten waarin u het wel zou willen doen maar het toch, om de één of andere reden, maar niet doet?*

Vrijmoedig spreken

De rondreizende Paulus leert dat vrijmoedigheid een levenskunst is, die via Christus en de gemeente dagelijks geoefend en veroverd moet worden. Dat is nú niet anders. Elke tijd vraagt om zijn eigen wijze van vrijmoedigheid, vooral tegenover mensen die vrijmoedigheid verwarren met ‘flap alles er maar liefdeloos uit’.

- *Neem een lege flap en schrijf in het midden het woord: vrijmoedigheid. Iedereen mag er bij schrijven wat dit woord bij hem of haar op roept. Bespreek met elkaar de verschillende associaties bij het woord vrijmoedigheid. Bij de eerste ronde van de bespreking gaat het om verduidelijking van de verschillende reacties. Bij de tweede ronde kan men de reacties bespreken met voorbeelden uit de praktijk en de betekenis daarvan.*

Samen in gesprek over geloof, hoop en liefde

De brieven die Paulus schreef zijn een onderdeel van een dialoog, een geloofsgesprek tussen mensen. Geloof, hoop en liefde zijn daarbij belangrijke christelijke kernwoorden. Die drie woorden keren ook terug in het slotlied ‘Houd het gaande’ uit de musical ‘Met de groeten van Paulus’. De tekst van dit lied vind u samen met allerlei informatie over de musical op www.pkn.nl onder ‘actueel’, kies dan voor ‘musical Paulus’ en voor ‘voorproefjes liederen’.

Iedereen krijgt de gelegenheid zijn of haar antwoorden bij de vragen over geloof, hoop en liefde op papier te schrijven (zie hieronder). Tijdens de eerste gespreksronde wordt er naar elkaar geluisterd. In de tweede ronde krijgt iedereen gelegenheid voor nadere toelichting. Er is ruimte voor verhelderingsvragen. Tenslotte volgt een open gesprek over de associaties en de persoonlijke ervaringen

- Geloof
Welke woorden, die met jouw geloof te maken hebben, komen bij je op? Wat betekenen die woorden voor jou?
- Hoop
Welke betekenis heeft het woord hoop in je geloof? Kun je dit uitleggen?
- Liefde
Wat betekent het woord liefde voor jou met betrekking tot je geloof?

Deze leidraad werd geschreven door Tineke Klei werkzaam als gemeenteadviseur voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland in regio Noord.

Contactpersoon voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad is mw. Jos Postma, telefoon (030) 880 1468, e-mail: j.postma@pkn.nl.

Voor een abonnement op *Open Deur*, oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken

neemt u contact op met Boekencentrum Uitgevers, telefoon (079) 362
8628, www.open-deur.nl.