



# Protestantse Kerk

bij *Open Deur* nummer 4, april 2016

## ***Aanwijzing voor de gespreksleider***

Bij de afsluitende vraag wordt gevraagd om het maken van een tekening/ portret. Mocht u deze vraag ook willen en kunnen uitvoeren met uw groep, zorgt u dan dat er genoeg tekenmaterialen aanwezig zijn. Voor wie niet de mogelijkheid heeft om te tekenen is er een alternatieve vraag opgenomen.

## **In gesprek over het vuur van Petrus**

**Jezus had twaalf discipelen, maar de meest bekende is toch wel Petrus. Over hem is in de Bijbel meer geschreven dan over de andere leerlingen van Jezus. Kwam het omdat hij altijd wel iets te zeggen had? Of is het omdat hij altijd haantje de voorste wilde zijn? Wie was deze Petrus eigenlijk? Lijken we op hem? En wat kunnen we van hem leren? We gaan er samen over in gesprek.**

### **Inleiding: lijken op...**

Aart Mak laat ons op pag. 2 en 3 kennismaken met Petrus. Zijn oma deed hem aan Petrus denken, maar hij herkent ook een Petrus in zichzelf.

- Lees samen het artikel van Aart Mak. Welke eigenschappen van Petrus beschrijft de auteur?
- Welke eigenschappen van Petrus herkent u in uzelf? Welke (absoluut) niet?
- Wat denkt u: lijkt u (ook) op Petrus? Waarom wel/niet?

Frank Bosman maakt op pag. 14 duidelijk hoe de Rooms-Katholieke Kerk gelooft dat er een rechtstreekse lijn loopt van Petrus (de eerste 'paus') naar de huidige paus, Franciscus.

- Vindt u dat paus Franciscus en Petrus op elkaar lijken? Zo ja: op welke manier? Zo nee: waarom niet?

### **Liegen**

Op pag. 6 schrijft Sietse Visser over liegen. Hij herinnert zich een voorval uit zijn jeugd waarin hij tegen zijn moeder loog.

- Heeft u vroeger ook wel eens zo'n 'leugentje voor eigen bestwil' uitgesproken?
- Zo ja, welke gevolgen had dit?
- Wat doet liegen met uzelf? En wat doet het met anderen?
- Bestaat het volgens u: een leven zonder leugens?

Van Petrus weten we dat hij ook in staat was om te liegen. Leest u met elkaar deze geschiedenis uit Lucas 22: 54-62:

Ze grepen Jezus vast en voerden hem weg, en brachten hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: 'Die man hoorde er ook bij!' Maar hij ontkende het: 'Ik ken hem niet eens!' Even later merkte een ander hem op en zei: 'Jij bent ook een van hen!' Maar Petrus zei: 'Welnee man, helemaal niet.' En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: 'Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.' Maar Petrus zei: 'Ik weet niet waar je het over hebt.' En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: 'Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.' Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Bespreek met elkaar

- Als Jezus gevangen is genomen, volgt Petrus hem op een afstand. Waarom zou hij dat hebben gedaan? Wat is hij mogelijk van plan geweest?
- Wat zou er volgens u gebeurd zijn als Petrus niet had gelogen?

Lees met elkaar het gedicht 'Petrus' van Dylan Terwier op pag. 6.

- Geef met eigen woorden weer tot welk besef Petrus volgens de dichter is gekomen.

Lees met elkaar 'De Opvolger' op de achterzijde van deze *Open Deur*.

- Op welke manier keert de 'Meester' deze moeilijke geschiedenis van Petrus ten goede?
- Zou u hier voor uw eigen leven ook iets waardevols uit kunnen halen?

### **Je laten leiden**

In Johannes 21:18 zegt Jezus tegen Petrus: 'Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel ondoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' Een van de bewoners van ons verpleeghuis gaf mij dit eens ten antwoord toen ik haar vroeg hoe het met haar was.

- Wat zegt deze uitspraak van Jezus u? Herkent u iets van de reactie van de verpleeghuisbewoonster?
- Wat zou Petrus volgens u gedacht hebben toen Jezus dit tegen hem zei?

Jean-Jacques Suurmond schrijft op pag. 12: 'Een spirituele blik geeft een heel andere kijk op de oudere levensfase. Zo kun je die heel anders gaan beleven. Je maakt de omslag van actieve zingeving naar zin ontvangen. Je neemt afscheid van de tijd dat je zelf 'je gordel om kon doen' en sterft als het ware aan je autonomie.'

- Reageert u eens op deze uitspraak: kunt u zich hierin vinden of niet?
- Is het belangrijk om 'te sterven aan je autonomie'? Waarom wel/niet?

### **Uzelf in beeld(en)**

Op pag. 4 staat beschreven hoe Petrus in de kunst vaak is afgebeeld. Er waren verschillende attributen waaraan je hem kon herkennen: het visnet, de haan, sleutels, gebroken handboeien, het omgekeerde kruis of de symbolen van een bisschop.

Vorm tweetallen en bespreek met elkaar:

- Welke attributen kenmerken u als persoon? Als u op een portret zou worden afgebeeld, waardoor zou u dan herkenbaar zijn? Probeer (in gesprek met elkaar) voor uzelf minstens drie attributen te bedenken.
- Maak een portret van uw gesprekspartner, waarin u de zojuist besproken attributen verwerkt.
- Overhandig uw portret aan uw gesprekspartner.

Presenteer, als afsluiting van dit gespreksmoment, uw portret aan de groep en vertel iets over de afgebeelde attributen.

### **Alternatief**

Beeld u in dat er van u een portret wordt gemaakt. Met welke attributen wilt u in beeld gebracht worden? Deel dit, als afsluiting van dit gespreksmoment, met elkaar.

Annemarie Roding, predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en geestelijk verzorger bij Careyn,