

Liturgiesuggesties

Open Deur maart 2017

Viering of kerkdienst met het thema: 'De berg'

Bijbellezing: 1 Koningen 19:1-21

Sluit aan bij 'Alsof hemel en aarde elkaar raken' (Open Deur, p. 12,13)

Liederen die hierbij passen:

Ik sla mijn ogen op en zie (Psalm 121)

De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan (Liedboek voor de kerken, 27)

Het waren tien geboden (Tussentijds, 147 / Nieuw Liedboek 540/Zingend Geloven 1,13)

Op bergen en in dalen (Psalmen en Gezangen NHK, 143/Evangelische gezangen, 7)

Op mijn levenslange reizen (Nieuw Liedboek, 812/Verzameld Liedboek, 766)

In de veelheid van geluiden (Nieuw Liedboek, 283)

Niet als een storm, als een vloed (Nieuw Liedboek, 321)

Niet in 't geweldige geluid (Nieuw Liedboek, 892)

Activiteit: bergen verzetten

Leg op een centrale plaats, goed zichtbaar een grote berg spullen. Dit kan lego/duplo zijn of kleding/vodden, of wc-rollen/oud papier.

Geef de opdracht: 'Verplaats deze berg een paar meter zonder hem te veranderen.'

Geef de aanwezigen tien minuten om in groepen van vijf tot tien deelnemers te bespreken hoe ze de opdracht kunnen uitvoeren. Daarna krijgt elke groep de gelegenheid om de opdracht uit te voeren, of te vertellen welke mogelijke oplossingen (en bezwaren) ze zijn tegengekomen.

Bespreek centraal:

- Hoe kwamen jullie tot oplossingen?
- Wat viel je op aan je eigen bijdrage in het gesprek en wat viel je op aan bijdragen van je groepsgenoten?
- Heb je een dergelijke oplossing ook toegepast in je dagelijks leven, als je (in overdrachtelijke zin) bergen moest verzetten?
- Als je zelf ergens 'als tegen een berg' tegenop ziet, zou jullie oplossing dan daarbij ook werken? Hoe, of waarom niet?
- Zijn jullie God of je geloof tegengekomen bij deze zoektocht?

Citaat

Ik heb ontdekt dat als je eenmaal een grote berg over bent, er altijd nog veel meer bergen te overwinnen zijn.

Nelson Mandela

(Zuid-Afrikaans staatsman, anti-apartheidsstrijder, advocaat)

Muziek

Cantilena: Ysbryd y Mynddoedd (Spirit Of The Mountain)

https://www.youtube.com/watch?v=BU8AOIbS_04

Grüsz Gott

Ik wandelde en sprak met de Heer.

Wij wandelen naast elkaar,
de Vader en het kind
dat het nog niet begrijpt.
Het waagde nauw de vraag.

Nog met de ochtenddauw
zijn wij op pad gegaan:
Hij nam mij bij de hand.

De bloemen groeten Hem
– Yes Lord – de schuchtere beek
houdt haast zijn kabbelen in.
De bergen worden licht

Wij wandelen naast elkaar,
de Vader en het kind.
Ik zie Hem niet, maar Hij
is mij zó dicht nabij
als geen op aarde ooit was.

Ida Gerhardt

Uit: Verzamelde gedichten. Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2002.

Zegen

Heb een goede tijd en ga
met de kracht van de hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde.