

# Liturgiesuggesties

## Open Deur november 2016

### Viering of kerkdienst met het thema: 'Dromen'

**Bijbellezing:** Genesis 41:14-36, Jesaja 35 en/of Openbaring 21:1-4  
Sluit aan bij 'Bijbelse dromen' (Open Deur, p. 12,13)

#### Liederen die hierbij passen:

De steppe zal bloeien (Tussentijds 49; Verzameld Liedboek 364; Evangelische Liedbundel 48; Zingend Geloven 4,66; Nieuw Liedboek 608)

De dorre vlakke der woestijnen (Evangelische Liedbundel 47)

De woestijn zal bloeien (Evangelische Liedbundel 404)

Weest blijde nu, in 't midden van het lijden (Tussentijds 151; Zingend Geloven 1,21; Nieuw Liedboek 546)

Uit het duister hier gekomen (Tussentijds 137)

Lied van nieuw begin (Verzameld Liedboek 366)

Toekomstlied (Verzameld Liedboek 856)

Ik zag een nieuwe hemel (Verzameld Liedboek 488)

We shall overcome (Evangelische Liedbundel 505)

De aarde is vervuild (Evangelische Liedbundel 403)

Jozef zoekt zijn grote broers (Evangelische Liedbundel 453)

Jozef gaat de vreemde wegen (Zingend Geloven 6,54)

Hij wandelt in zijn koningsjas (Nieuw Liedboek 166; Zingend Geloven 7,38)

't Zal Pasen zijn in de woestijn (Zingend Geloven 3,20)

God heeft gesproken in de tijd (Zingend Geloven 5,86)

Ik heb vannacht een mooie droom gehad (Zingend geloven 4,77a/b en 7,78)

De hemel van hier (Zingend Geloven 8,4)

De mensen die gaan in het duister (Alles wordt nieuw 2,10)

Jakob droomt (Alles wordt nieuw 2,4)

#### Activiteit: dromenvanger maken

Nodig:

Scharen

Per deelnemer een ring met doorsnede van 10 tot 20 cm (hout of metaal, eventueel zelf te maken van stug ijzerdraad)

Katoen/touw (diverse kleuren, zodat men een eigen kleur kan kiezen)

Wol (diverse kleuren)

Lintjes

Kralen

Steenjes / veertjes / schelpjes / bedeltjes / kleine spulletjes van de deelnemers zelf.

Geef informatie over de dromenvanger. Bijvoorbeeld deze (bron: Wikipedia)

*Een dromenvanger is een traditioneel object, oorspronkelijk afkomstig van de Ojibweg (Anishinaabeg), een indianenvolk uit Noord-Amerika. Het bestaat uit een ring (meestal van wilgenhout) met daarin een web. Vaak zitten er kraaltjes of steentjes in het web en hangen er veren onder de ring. De Ojibweg geloven dat het zelf maken en ophangen van een dromenvanger boven het bed nare dromen weert. Men gaat ervan uit dat de hemel doorweekt is met goede en slechte dromen. Tijdens de nacht worden de slechte dromen gevangen in het web en glijden er de volgende morgen af*

*om in de ochtendzon op te drogen. Goede dromen kunnen ongehinderd hun doorgang in het centrum van de dromenvanger vinden en treden daarmee het leven binnen van de dromer.*

Wikkel of knoop touw om de ring. Leg een knoopje als de ring bekleed is en maak van daaruit een lus om de dromenvanger op te kunnen hangen.

Maak lussen die vastgeknoopt worden aan de binnenrand. Maak daarna lussen die geknoopt worden aan de eerste rij lussen, en rijg er kraaltjes of andere voorwerpen aan. Daarop volgt een derde lussenrij met kraaltjes. Ga zo door tot in het midden alleen een gat is. Trek de zaak strak en knoop af. Hang aan de onderkant vijf sierdraden met veertjes / kralen / voorwerpen eraan.

Op youtube.com staat een duidelijk [instructiefilmpje dromenvanger maken](#).

Tijdens het maken van de dromenvanger kunnen de deelnemers elkaar vertellen over hun eigen dromen. Zijn er terugkerende thema's? Welke nachtmerries willen ze nooit meer tegenkomen, welke mooie dromen blijven hen nog altijd bij? Heeft iemand wel eens een droom gehad die uitkwam, of waarvan hij hoopt dat die alsnog uitkomt? Dagdroom je wel eens?

## **Zegen**

Jij, God van de weg, zegen ons!

Wees Jij de droom  
die mijn verlangen wakker houdt  
Wees Jij de kracht  
die mijn besluit neemt  
Wees Jij het vertrouwen  
dat ik koester

Zegen het op weg gaan  
Behoed wat ik moet achterlaten  
beschut het nieuwe dak dat ik tegenkom  
Leid me bij mijn eerste stap  
Zegen de weg  
Roep mijn voeten een halt toe  
wees mijn grond  
sterk mijn lichaam

Zegen het aankomen

Wees Jij mijn doel  
Leid mijn weg naar Jou toe  
schenk me de moed thuis te komen in Jou  
Jij, God van de weg, zegen ons  
Omgeef ons met Jouw zegen  
zodat we goed uit de voeten kunnen  
op de weg naar Jou, naar de mensen  
Ga dan heen in vrede  
in de verwachting van de komst van de Heer  
in de naam van de Vader, de Zoon  
en de Heilige Geest.  
Amen.