

Liturgiesuggesties

Open Deur oktober 2016

Viering of kerkdienst met het thema: 'Franciscus van Assisi'

Bijbellezing: Marcus 6:7-9

Sluit aan bij 'Niemand is buitengesloten' (Open Deur, p. 6,7) en Eenvoud (Open Deur, p. 10.11)

Liederen die hierbij passen:

Eten genoeg, brood om te delen (zie hierna)

Zoals ik zelf gezonden ben (Tussentijds 73)

Psalm 15, vrij (Verzameld Liedboek, 25)

Psalm 19-gezing (Verzameld Liedboek, 28)

Praise God for the body (Evangelische Liedbundel 216)

Dat ik aarde zou bewonen (Verzameld Liedboek, 284)

Het zal wel gaan (De wereld is een toverbal, 398)

Wij wonen in de tuin van God (Zingend Geloven 7,67)

Eten genoeg, brood om te delen

Eten genoeg, brood om te delen
nergens een mens die honger lijdt.

Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,
tijd voor elkaar, een zee van tijd.
Kijk om je heen en geef wat je hebt,
dan komt geen mens tekort.

Een droom die waarheid wordt.

Kracht en geduld, hoop en vertrouwen
in wat er te gebeuren staat.

Mensen waarop God durft te bouwen
aan het geluk dat komen gaat.

Kijk om je heen en geef wat je hebt,
dan komt geen mens tekort.

Een droom die waarheid wordt.

Droom van de hoop, droom van de vrede,
vrede op aarde, nieuw begin.

Muren geslecht, strijden gestreden
droom tegen beter weten in.

Kijk om je heen en geef wat je hebt,
dan komt geen mens tekort.

Een droom die waarheid wordt.

Jan van Opbergen.

Te zingen op de melodie van: 'Kom nu met zang'.

Uit: *Zingenderwijs. Nieuwe teksten op bekende melodieën*. Kok, 2005.

Gebed

Gij die over alle machten gaat,
U heeft Franciscus geopenbaard
dat uw liefde geen grenzen kent,
en dat alle schepsels,
ook als niets hebben, zelfs geen taal,
toch delen in de lofzang der engelenkoren
en in de broederschap van uw schepping.

Wij bidden U:

Verleen ook ons dit inzicht en deze vreugde.
Leer ons dankbaar beseffen
dat uw schepping groter is
dan wat wij ervan maken.
En vervul ons met blijdschap
omdat ook wij gedragen worden
door de eeuwige lofzang en broederschap,
die Christus, uw Zoon en onze broeder,
hier op aarde gebracht heeft.

Amen.

Activiteit

Overgenomen uit: Leven met Franciscus van Willem Marie Spielman (Meinema, 2012)

Sinds mensenheugenis hebben wij van vogels en dieren, en zelfs van de wind, menselijke figuren gemaakt. Ze kregen lieve ogen, een guitige mond en ze konden praten. In deze oefening wil ik de omgekeerde weg bewandelen. Herkennen wij de vogel, het dier en zelfs de wind in onszelf? In zijn vijfde Wijsheidsspreuk zegt Franciscus: 'Alle schepselen onder de hemel dienen, erkennen en gehoorzamen hun Schepper naar hun aard beter dan jij...' Misschien kunnen we nog wat van hen leren, onze broeders en zusters.

Kies een plek in de natuur
en ga daar zitten of wandelen.

Probeer jezelf als deel van de natuur te ervaren.
Je bent er geen vreemde,
want de natuur heeft jou al lang herkend.

Concentreer je op een bepaald schepsel
– een vogel, een boom, de wind –
en verenig jezelf in je verbeelding met dat schepsel:
mijn broeder of zuster.

Hoeveel moet je opgeven
aan kennis, taal en bezit
om je werkelijk broeder of zuster van dat schepsel te kunnen voelen?

En wat kun je dan wel?
Wat is de stem

die je samen met dat schepsel zingt
in het koor van de schepping?

Neem nu weer afstand,
door je kennis, taal en bezit weer terug te nemen
omdat je mens bent.

Wat heb jij nu als mens toe te voegen?
Waar in vul jij de vogel, de boom, de wind aan?

Wat houdt je tegen om dat te doen?

Zegen

Moge God ons zegenen
met ongemak bij
ongemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen
zodat we diep vanuit ons hart mogen leven;
met woede bij
onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen
zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede;
met tranen om te vergieten
voor hen die lijden aan pijn, verwerping en honger en oorlog
zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten
en om hun pijn in vreugde te veranderen.
En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld
zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het niet gedaan kan worden.

Zegenbede van Franciscus