

## Liturgiesuggesties

**Open Deur januari 2015:**

**Viering of kerkdienst met het thema: Kou**

### Bijbellezing

Psalm 147: 15-18

Sluit aan bij 'Fris, heilzaam, bitter' (Open Deur, p. 2/3)

### Liederen die hierbij passen:

(NL=Nieuw liedboek, VL = Verzameld Liedboek – liederen van Huub Oosterhuis, EL= Evangelische Liedbundel, Tus=Tussentijds, ZG=Zingend geloven)

Psalm 147

Het jaar neigt zich tot stille groet (Tus 186/ NL 712)

Zo dor en doods (Tus 54)

Het pure witte licht (Tus171)

Gij werken des Heren (ZG 4, 73)

Vier seizoenen heeft het jaar (ZG 7, 27)

Een zwaluw op de vlucht voor winterstormen (ZG 4,65)

Zoals rivieren van de bergen stromen (Tus 200)

O Heer, kom met uw stille kracht (EL 317)

Als alles duister is (Tus 163)

Wek mijn zachtheid weer (NL 925; VL 742)

Staan in winterlicht (VL747)

Uit staat en stand (VL 758, 759)

### Muziek

Foreigner: Cold as Ice – [tekst](#), [youtube](#)

### Activiteit

Vorbereiding (minimaal een etmaal tevoren):

print of schrijf spreukjes of wensen op die met het thema kou/warmte te maken hebben.

Gebruik een laserprinter of Oostindische inkt: dit loopt niet uit bij contact met water.

(Voorbeelden van wensen, spreuken en haiku's vindt u aan het eind van dit document.)

Knip deze tekstjes uit en rol of vouw ze zo klein mogelijk op, de tekst naar binnen.

Vul bakjes voor ijsblokjes met water en leg in elk vakje een tekstpapiertje. Vries dit in.

Activiteit:

Deel de ijsblokjes uit. De tekst kan pas gelezen worden als het ijs is gesmolten. Wie nieuwsgierig is, zal eigen lichaamswarmte gebruiken om het ijs sneller te laten smelten.

### Een lege plek om te blijven

*Geef mij maar de brede, trage rivieren,  
de bewegingen die je niet ziet maar vermoedt,  
de drinkende wilgen, de zinloze dijken,  
een doodstille stad aan de oever.*

*Geef mij maar de winter, het armoedige  
landschap, de akker zonder het teken van  
leven, de kracht van de krakende heide.*

*Geef mij maar de kat als hij kijkt voor  
hij springt, om te vechten, te vluchten,  
te paren, te jagen, als hij kijkt.*

*Geef mij maar een paard in galop, maar  
op zijn zij in het gras. Geef mij*

*maar een vraag en geen antwoord.*

Rutger Kopland

Uit: 'Een lege plek om te blijven', 1977.

### **Zegen**

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige (Zingend Geloven 6,105)

### **Voor de activiteit: enkele voorbeelden van spreuken, wensen, haiku's**

*Een warm hart kan ijs doen smelten.*

*Volg je hart  
maar ga niet over één nacht ijs.*

*Ongerepte sneeuw -  
alles is nog mogelijk  
op Nieuwjaarsmorgen.  
(Adri van den Berg)*

*Bij herhaald kijken  
zie je hoe de wintertuin  
werkt aan de lente.  
(Wanda Reumer)*

*Een laag pannendak  
helemaal met sneeuw bedekt –  
op één handvol na.  
(Berend Hartzema/Jan Kellendonk)*