

Liturgiesuggesties

Open Deur november 2014:

Viering of kerkdienst met het thema: Ons dagelijks brood

Bijbellezing

Matteüs 6:1-15

Sluit aan bij 'Genoeg voor vandaag' (Open Deur p. 10/11)

Liederen die hierbij passen:

(LvL=Liedboek voor de kerken, NL=Nieuw liedboek, GvL=Gezangen voor liturgie, GK=Gereformeerd Kerkboek, Opw= Opwekking, Tus=Tussentijds, ZG=Zingend geloven)

Gezongen, berijmde en/of bewerkte versies van het Onze Vader:

[Elly en Rikkert](#) – met [tekst](#)

[Opwekking 436](#) – met [tekst](#)

[Rimski-Korsakov](#) (bladmuziek en midi-file)

Onze vader (Op toonhoogte 134)

Vater unser im Himmelreich (Liedboek voor de kerken 48)

Onze Vader, in de hemel (ZG 6,101)

Het brood in de aarde gevonden (NL 390/GvL 457/Tus 107)

Het brood dat ons voor ogen staat (NL 389)

Het brood dat wij hier eten (ZG 6,51)

Wie kent de eenvoud (ZG 8,70)

[Broodliedje](#)

Over het meer vaart Jezus (ZG 7,65)

Aan de oever van het meer (Tus 65)

Brood van leven (NL 399)

Toen U bad werd brood vermeerderd (Opw 647)

Als je bidt zal Hij je geven (GK 39)

Een mens te zijn op aarde (LvK 489)

Dit brood zal nooit vergaan (90 gezangen 32:3, GK 57:3)

Hier aan uw voeten, Heer (Opw 561)

Een zaaier ging uit om te zaaien (LvK 54)

Waar zal ik heengaan (Op toonhoogte 208)

Zoekt eerst het koninkrijk van God (Op toonhoogte 180)

O Vader, trek het lot U aan (LvK 349 / NL 995)

De eerste uit de doden (LvK 362)

Brood zal ik geven (NL 1007)

Aramees Onze Vader

["Avoonan dbishmayya"](#) (Ilyas Iliya, CORO Vocal Artists)

Activiteit: samen brood maken en eten

Is er een keuken? Dan kunt u samen brood maken. Dat kan ook in koekenpannen:

Vorbereiding: per 12 personen 600g bloem, 400g yoghurt, 2 zakjes gedroogde gist en wat zout kneden en 1 à 2 uur op een warme, tochtvrije plaats laten rusten. Verdelen in porties.

Nodig: werkbladruimte voor de aanwezigen, bestrooid met bloem, meerdere koekenpannen of grillpannen, deegrollers (fles kan ook), bloem.

Activiteit: porties uitrollen, vouwen, uitrollen, bol van maken en uitrollen tot ovaal of rondje. Koekenpan of grillpan invetten met olijfolie en twee of drie broodjes per pan bakken op middelmatig vuur. Serveren met olijfolie, boter en zeezout. En genieten maar.

Citaat

*Vriendschap is een dagelijks brood,
dat wel smaakt zolang het vers is en de korstjes nog kraken;
maar als het door ouderdom begint te muffen en te schimmelen,
wordt het hoenderkost of mest voor de varkens.*

Johan de Brune, de Oude

Zegen

Gesterkt door Gods woord en gaven
willen wij hier vandaan gaan
om brood te zijn voor elkaar.
Daartoe vragen wij Zijn zegen.
In de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.