

Liturgiesuggesties

Open Deur september 2014:

Viering of kerkdienst met het thema: 8o!

Bijbellezing

Prediker 11

Sluit aan bij 'Wees nuchter, aandachtig en buigzaam' (Open Deur p. 12/13)

Liederen die hierbij passen:

Alleen te leven om te zwoegen (Zingend geloven 8, 54/Nieuw liedboek 720)

Wij aarde onvoltooid (Zingend geloven 8, 51)

Wat brengt een mens het zwoegen op? (Zingend geloven 5,15)

Waartoe geploegd, als 't zaad (Nieuw liedboek 717)

Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig (Nieuw liedboek 797)

Een mens te zijn op aarde (Nieuw liedboek 807)

Gij kent bij hoog en laag in uw domein (Zingend geloven 5, 61)

Wijze, leer mij leven (Zingend geloven 8, 55)

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild (Zingend geloven 2, 120)

Mijn leven is een weefsel (Evangelische liedbundel 234)

't Scheepke onder Jezus' hoede (Evangelische liedbundel 187)

Tijd van vloek en tijd van zegen (Nieuw liedboek 845/Tussentijds 47)

In de ongerepte morgen (Tussentijds 196)

Popsongs (met dank aan Gerhard ter Beek)

1. Als ik overmorgen oud ben, Jules de Corte

2. Old man, Neil Young

3. Testament, Bram Vermeulen

4. Liefde voor later: Herman van Veen

5. Terug naar huis, Frederique Spigt

6. Ik denk dat ik ga lopen, Bløf

7. Cirkels, Herman van Veen

8. Les Vieux, Jacques Brel.

Wijsheid

'Onze ervaring bestaat eerder uit verloren illusies dan uit verworven wijsheid.'

Joseph Roux

'Ervaring is wat men moet bijleren om minder te weten dan toen men jong was.' *Julien de Valckemaere*

Activiteit

Verdeel in tweetallen, als het mogelijk is een oudere bij een jongere.

Beide personen vertellen op hun beurt aan de ander wat voor henzelf een belangrijke levensles is (geweest). De ander luistert, vraagt zo nodig door om het beter te begrijpen, maar geeft geen oordeel (positief of negatief). Daarna geeft de luisteraar in eigen woorden de levensles van de ander weer.

Extra: enkele luisteraars vertellen aan de hele groep welke belangrijke levensles zij hebben gehoord van hun gesprekspartner.

Gedicht

Prediker

Als je God
niet begrijpt,
zei hij, doe
dan maar wat
je hand vindt
om te doen,
geniet het
leven met
de vrouw
die je lief-
hebt en eet
je brood met
vreugde.
Hij begreep
zelf ook God
niet en kwam
daarom in het
Boek.

Geert Boogaard

(in: Leven voorgoed, Callenbach 1989)

Zegen

Moge de Wijsheid je van jongsaf onderrichten,
je laten zwijgen over wat je nog niet weet,
maar niet uitgesproken laten raken over Gods wonderen.
Moge God je ook in je ouderdom nabij blijven,
opdat jouw verhalen over de rijkdom van Gods liefde
volgende generaties verrijken.