

Tips voor boeken, films en activiteiten

Bij Open Deur maart 2014: De brief

BOEKEN



Tonke Dragt: **De brief voor de koning** (Leopold, 1955/2013)

In de nacht voor hij tot ridder zal worden geslagen krijgt Tiuri de opdracht een geheime brief naar de koning van het naburige land te brengen. Dit boek is in 2008 verfilmd (Pieter Verhoeff)



Cees Nooteboom: **De brief** (Arbeiderspers 1988)

Verhalenbundel met drie verhalen. Titelverhaal over "... de kans van één op het miljard dat je twee brieven zo verwisselt dat degene die de verkeerde brief krijgt die brief stuurt aan iemand die hem niet hoort te krijgen maar die wel degene is die je zult ontmoeten op diezelfde dag dat die brief in Mexico aankomt".



Betje Wolf en Aagje Deken: **Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart** (1782)

Briefroman over een meisje dat in handen dreigt te vallen van een schurk, maar tot bezinning komt.

[Luisterboek](#) op Librivox, voorgelezen door Carola Janssen

[Volledige tekst](#) van het boek op DBNL

Meer 'brievenboeken' op [boekenbijlage](#).

FILMS



Brief aan mijn vader (Ricardo Alvarez, 2002)

Documentaire. Guzman Alvarez heeft nooit willen praten over zijn vlucht door Spanje in 1936, ten tijde van de Spaanse burgeroorlog. Guzman moest zijn oude, dove vader vergezellen, die op de dodenlijst van de fascistische partij stond. Na de oorlog bouwde Guzman Alvarez een leven op in Nederland. Pas 55 jaar later schrijft Guzman een brief aan zijn vader, die dan al vijftig jaar dood is.



The letter (William Wyler)

Misdaad-drama. Op nacht wordt Geoffry Hammond neergeschoten door Leslie Crosbie, de vrouw van een Britse plantage-eigenaar. Ze claimt dat hij haar wilde aanranden. Ze wordt gearresteerd en ook haar eigen advocaat gelooft haar niet. Hem komt ter ore dat de weduwe van Geoffry een brief bezit, waarin Leslie Geoffrey smeekt die bewuste avond bij haar langs te komen.

ACTIVITEITEN

Schrijfgroep van Amnesty: op veel plaatsen in Nederland schrijven maandelijks vrijwilligers handgeschreven brieven om aandacht te vragen voor schendingen van mensenrechten waar ook ter wereld. Zoek op de site van [Amnesty](https://www.amnesty.nl) naar schrijfgroepen in uw eigen regio/plaats.

WEBLINKS

Gekaapte brieven

Op gekaaptebrieven.nl zijn duizenden brieven van gewone Nederlanders uit de 17e en 18e eeuw gedocumenteerd. De brieven bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt.

Enkele van die brieven werd in 2011-2013 in de programmaserie '[Brieven boven water](#)' van de KRO alsnog bezorgd bij nazaten van de geadresseerden.

Tanja Simons bestudeerde op basis van vierhonderd brieven van 'gewone' Nederlanders de grote taalvariatie in die tijd en schreef er een [Proefschrift](#) over.

De website [Brieven Tan-Schepers](#) publiceert de ca. 600 brieven die Eida Tan-Schepers en haar echtgenoot Tan Sin Hok tussen 1929 en 1946 vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland hebben gestuurd. Op het eerste gezicht vertelt de collectie het verhaal van een jong echtpaar dat in de nadagen van de Nederlandse kolonie een bestaan opbouwt in Indië. Daaronder ligt een wereld van gecompliceerde polariteiten.

Ook de [brieven van Vincent van Gogh](#) zijn online door te snuffelen.

Ansichtkaarten sturen naar en krijgen van onbekende mensen over de hele wereld. Dat kan dankzij de website van [postcrossing](#).

Eenvoudige regels voor het [opstellen van een \(zakelijke brief\)](#) geeft schooltv.