

Liturgiesuggesties

Open Deur februari 2014:
Viering of kerkdienst met het thema: De brief

Bijbellezing

2 Korintiërs 3:1-3

Sluit aan bij 'Geschreven in onze harten' (Open Deur p. 10/11)

Liederen die hierbij passen:

Het woord dat u ten leven riep (Liedboek voor de kerken, gezang 7)

Tot zijn eer en heerlijkheid (Evangelische liedbundel 392)

De geest des Heren heeft (Liedboek voor de kerken, gezang 247)

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (Zingend Geloven 6,34 / Tussentijds 82 / Nieuw Liedboek 976)

Hoe leesbaar is ons onderlinge leven (Zingend Geloven 3,82)

Geef, o Heer, dat onze namen (Zingend Geloven 3, 52 / Tussentijds 81)

Vroeg ik mijn denken (Zingend Geloven 3, 53)

Wat vrolijk over U geschreven staat (Zingend Geloven 3, 49)

Gij hemel en aarde, doet open uw oor (Liedboek voor de kerken, gezang 8)

Activiteit

Schrijf brieven voor Amnesty. Schrijf een of enkele weken tevoren in voor een [schrijfactie van Amnesty](#), bijvoorbeeld 'write for rights' of de 'groetenlijst'. Print adressen, briefsuggesties en -voorbeelden uit voor de bijeenkomst. Zorg voor voldoende postpapier, enveloppen en eventueel postzegels.

Spreuk

Een lied kan een geheim bewaren,
het is een bron in de woestijn,
een woord, soms rijpt het met de jaren
en glanst als water, gloeit als wijn.

Jaap Zijlstra

Wie geen boeken schrijft maar wel veel nadenkt, levende in een hem onvoldaan latende omgeving, zal doorgaans een goed briefschrijver zijn.

Friedrich Nietzsche

Zegen

De zegen van Paulus aan het eind van de tweede brief aan de Korintiërs:

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de eenheid met de heilige Geest
zij met u allen.

Amen