

## Liturgiesuggesties bij Open Deur februari 2014

### Viering of kerkdienst met het thema: Liegen

#### Bijbellezing: Genesis 27

Sluit aan bij 'Hiellichten' (Open Deur p. 12/13)

#### Liederen die hierbij passen:

- Wat moet je met die zilveren schaal (Nieuw Liedboek 165)
- De eersten zijn de laatsten (Nieuw Liedboek 991)
- Bange Jacob (De wereld is een toverbal p. 30)
- Tien woorden zijn gegeven (Zingend Geloven 4, 54)  
Wat te kiezen (Zingend Geloven 8,37)
- Uit het duister hier gekomen (Tussentijds 137)
- Hoe leesbaar is ons onderlinge leven (Zingend Geloven 3, 82)
- Zoals ik ben (Evangelische liedbundel 211)
- God vergeeft ons (De wereld is een toverbal p. 92)

#### Activiteit

Nodig: maximaal 20 briefjes, in ieder geval niet meer briefjes dan het aantal mensen dat meedoet. Op de helft ervan staat 'waarheid', op de andere helft 'leugen'. Zorg dat van beide soorten evenveel briefjes in omloop zijn. Vouw de briefjes dicht, zodat de tekst niet te lezen is, schud ze en deel ze uit aan de deelnemers.

De deelnemers krijgen enkele minuten de tijd om (alleen of met een assistent) een verhaal te bedenken volgens hun opdracht: de waarheid of een leugen. De leugenaars moeten proberen het zo geloofwaardig mogelijk te vertellen, de waarheidsprekers vertellen iets dat ook net zo goed een leugen kan zijn.

Een voor een vertellen ze hun verhaal aan de groep. De groep stemt vervolgens: waarheid of leugen? Mensen met voorkennis stemmen niet mee. Bij meerderheid wordt bepaald wie leugenaar is en wie de waarheid spreekt. Leugenaars gaan in de ene hoek staan, waarheidsprekers in de andere. Ten slotte komt het moment van de waarheid: wie in de verkeerde hoek staat, steekt over. Hoe goed was de groep in het ontmaskeren van de leugens? Of hoe goed waren de deelnemers in het verhullen van de waarheid?

#### Spreuk

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,  
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.

*Spreuken 28:13*

#### Zegen

Nu wij uiteengaan (Tussentijds 114)

*Nu wij uiteengaan vragen wij God:  
ga met uw licht voor ons uit!*

*Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:*

*Ga met God*

*Vaya con Dios*

*En à Dieu*